

# Filosofisch Café Zwolle



## Leesgroep Troost in filosofie (Boëthius) najaar 2019

De Romeinse filosoof en geschiedschrijver Boëthius (rond 480-525) werd in 523 om onduidelijke politieke redenen ter dood veroordeeld en belandde in de dodencel. Tijdens het wachten op de uitvoering van het vonnis schreef hij het boek: Troost in filosofie. Het is een aangrijpend werk waarin de verteller bezoek krijgt van 'vrouw Filosofia' die met hem discussieert over wat er in het leven echt toe doet, met het doel hem te troosten. Tussentijds worden beschouwelijke liederen gezongen. Het boek werd veel gelezen in de Middeleeuwen. Volgens de classicus en dichter Piet Gerbrandy is het een uiterst actueel werk, juist vanwege de existentiële problematiek die het aan de orde stelt. Gerbrandy maakte dit jaar een nieuwe vertaling van dit meesterwerk.

Het lijkt ons een goede reden om het boek gezamenlijk te verkennen en daarbij te onderzoeken of de Filosofie inderdaad 'troost' kan bieden. Een aanrader voor mensen die graag nadenken en ook van poëzie houden.

De data zijn: donderdag 24 oktober, 7, 21 en 28 november en 12 december.

De kosten zijn: € 6,- voor de hele sessie. Het boek Troost in de filosofie Boëthius (Piet Gerbrandy) dient u van te voren zelf aan te schaffen.

Voor deelname kunt u zich opgeven via [filozwol@assendorp.net](mailto:filozwol@assendorp.net) (Riny Riezebos), **graag vóór 16 september a.s.** Na opgave krijgt u een bevestiging van deelname en een week van te voren krijgt u van de begeleider bericht over de gezamenlijke aanpak.