

Filosofisch Café Zwolle



Thema-avond Filosofisch Café Zwolle:

Is wetenschap ook maar een mening?

maandag 15 april 2019

aanvang 19.45 uur Stadkamer Zwolle

met spreker Victor Gijsbers

Wetenschap staat onder druk. Werd er vroeger torenhoog tegenop gekeken, nu zie je dat 'de gewone man', of een prominent politicus, de eigen mening minstens evenveel waard vindt. Zie de discussie over het klimaat (Trump, Baudet), over inenting en zelfs over het al dan niet bestaan van gaskamers in WO II. Dat de wetenschap aan vertrouwen heeft ingeboet, is ook haar eigen schuld. Te vaak heeft zij zich een strikt objectieve en onfeilbare status aangemeten. Ondanks alle onderlinge strijd, alle paradigma-wisselingen, vergissingen, misleidingen soms. Het scepticisme fungeerde en fungeert niet voor niets als luis in de pels. Toch gaapt er een diepe kloof tussen zomaar een mening en wetenschap. Een mening is een persoonlijke opvatting die geen kritiek duldt: 'Ik heb toch recht op een eigen mening! Of niet soms?' Wetenschap daarentegen, wetenschap althans in de ware zin van het woord, moet zich voortdurend verantwoorden, niet alleen voor de eigen collega's, maar ook voor het tribunaal van de samenleving. Waarop is een wetenschappelijk standpunt gestoeld, van welke aannames gaat het uit, is er verantwoord onderzoek gedaan, wat is het ethische aspect, wat de maatschappelijke impact? Neem de discussie rond genetische manipulatie, kernenergie, inzet van robots en zo voort.

Victor Gijsbers zal over deze problematiek spreken in het Filosofisch Café van Zwolle en zich en u daarbij speciaal de volgende vragen stellen:

1. Wat is wetenschappelijke objectiviteit? Moet de wetenschap onfeilbaar zijn en altijd met één mond spreken om echt objectief te zijn, of staat een al te grote zekerheid van wetenschappelijke kennis de objectiviteit juist in de weg? 2. Hoe komt het eigenlijk dat mensen zo gemakkelijk concluderen dat wetenschap ook maar een mening is, en dat wetenschappers niet geloofwaardiger zijn dan anderen? Hebben ze een punt? Of juist een verkeerd beeld van wetenschap? 3. Moeten we wetenschap als een autoriteit zien, of er juist sceptisch tegenover staan? Of is dat een valse tegenstelling? 4. Wat kan de wetenschap zelf doen om haar status terug te verdienen? Of moet de wetenschap misschien juist blij zijn met een meer bescheiden plaats?

Victor Gijsbers (1982) doceert wijsbegeerte en wetenschapsfilosofie aan de universiteit in Leiden, waar hij ook werkt aan onderzoek over tijd, causaliteit en de aard van wetenschappelijk begrip.

Een leuke bijkomstigheid is dat hij in 2017 de prijs kreeg als meest inspirerende docent aan de faculteit. De jury was zeer te spreken over zijn energie en droge humor.

Voor de inleiding en in de pauze speelt Arnold Stevens op piano. Na de inleiding wordt een discussie georganiseerd, waarin de pauze is opgenomen. We stoppen om 22.00 uur. De bar is, om met elkaar na te praten over dit altijd actuele thema, open tot 22.30 uur.

Plaats thema avond: Stadkamer (Zeven Alleetjes 1A), Zwolle.

Vanaf 19.30 uur is de zaal open en 19.45 uur begint de inleiding. De entree is zes euro, voor studenten op vertoon van studentenpas 3 euro. We hanteren een aangepast tarief voor bezoekers die niet in staat zijn genoemde entree prijs te kunnen betalen. Men kan dit aangeven bij de kassa. Er kan aan de kassa alleen contant betaald worden.

Resterend programma FCZ voorjaar 2019: zie ook www.filosofischcafezwolle.nl
maandag 27 mei Socratisch Gesprek, thema wordt te zijner tijd bekend gemaakt