

Filosofisch Café Zwolle



Gespreksgroep Je Eigen Filosofie voorjaar 2019

Het Filosofisch Café Zwolle biedt u een nieuw soort gespreksgroep aan. Normaal vormt een boek, een paper of een film het uitgangspunt voor een gesprek. Dit keer gaat het om uw eigen gedachten. Filosoferen betekent immers reflecteren, nadenken over hoe je zelf zin geeft en wilt geven aan je leven.

Dit is de opzet.

Bij de eerste sessie krijgt iedere deelnemer de ruimte om een problematiek en een begin van een eigen (filosofische) uitwerking/benadering in te brengen. De anderen stellen vragen en doen suggesties.

In de twee weken vóór de volgende sessie werkt iedereen de eigen benadering nader uit en vraagt en krijgt daarover per email tips: kijk eens naar die documentaire, raadpleeg die site, lees eens dit artikel of dat boek. Ter voorbereiding op de volgende bijeenkomst wordt een dag of vier van tevoren een korte tekst aan de andere deelnemers gestuurd. De volgende sessie worden deze teksten besproken, beginnend met de eigen vraagpunten. En zo werken we door tot de vijfde en laatste sessie. In sessie vijf maken we de balans op.

Het is een experiment en we zijn benieuwd wie dat met ons aangaat. We willen deze eerste groep klein houden, maximaal acht deelnemers. Het kan, zo is onze verwachting, leiden tot een rijke ervaring.

De data zijn: dinsdag 15 en 29 januari, 12 februari, 5 en 19 maart, telkens van 20.00 tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur, onder begeleiding van Claes Visser. De eerste avond zal bij de begeleider worden gehouden. Vervolgens zullen de avonden, in overleg, bij één van de deelnemers thuis plaatsvinden. Er zijn geen kosten aan deze gespreksgroep verbonden.

Voor deelname kunt u zich opgeven via filozwol@assendorp.net (Riny Riezebos), **graag vóór 30 december a.s.** Na opgave krijgt u een bevestiging van deelname en een week van tevoren krijgt u van de begeleider bericht over de gezamenlijke aanpak.