

# Filosofisch Café Zwolle



## Leesgroep Over God wil ik zwijgen (Meister Eckhart) voorjaar 2019

Meister Eckhart was een laatmiddeleeuws theoloog en filosoof ( rond 1260). Hij behoorde tot de orde der Dominicanen en stond bekend als mysticus. Hij wordt gezien als een tijdloos denker met een relevantie voor iedere tijd, dankzij zijn unieke vorm van christelijk geloof die opvallend veel overeenkomsten vertoont met het Japanse Zenboeddhisme. Overigens werd hij door de paus op grond van een aantal uitspraken 1329 als ketter veroordeeld.

Het boek 'Over God wil ik zwijgen' bevat preken, traktaten en mediatieve teksten van zijn hand. Tijdens de leesgroep avonden, waarin we delen van het boek zullen bestuderen, willen we samen op zoek gaan naar elementen die de mystieke en spirituele waarde mogelijk aantonen of wellicht tegenspreken.

Wat betekent mystiek in deze tijd? Is Eckhart wellicht een brug tussen Oost en West? Kan zijn invulling van het christendom destijds vandaag de dag wellicht leiden tot een nieuwe vorm van geloofsbeleving?

We zijn benieuwd naar de ervaringen en uitwisselingen die er ongetwijfeld komen.

We komen bijeen in 5 avonden, waarin we de meest belangrijke delen van het boek behandelen, te **beginnen op donderdagavond 10 januari**. De volgende data zijn: 24 januari, 7 en 21 februari en 7 maart. De eerste avond zal bij de begeleider, Nelly Sporre, worden gehouden.

Vervolgens zullen de avonden in overleg bij een één van de deelnemers thuis plaatsvinden. We beginnen om acht uur (inloop vanaf kwart voor acht) en eindigen om tien uur. De kosten zijn: € 6,- voor de hele sessie. U dient het boek zelf aan te schaffen. Maximaal 10 aanmeldingen.

Voor deelname kunt u zich opgeven via [filozwol@assendorp.net](mailto:filozwol@assendorp.net) (Riny Riezebos), graag vóór 30 december 2018. Na opgave krijgt u een bevestiging van deelname en een week van te voren krijgt u van de begeleider bericht over de gezamenlijke aanpak.