

Filosofisch Café Zwolle



Thema-avond Filosofisch Café Zwolle:

Jan Keij, Nietzsche als opvoeder (Of: hoe een mens wordt wat hij is) maandag 19 november 2018 aanvang 19.45 uur Stadkamer Zwolle met spreker Jan Keij

Jan Keij heeft met zijn boek 'Nietzsche als opvoeder' een boeiende uitleg van Nietzsches filosofie gegeven. Met een thematische opbouw, waarbij de centrale thema's als de wil tot macht, de eeuwige wederkeer, de dood van god, en de Übermensch uitvoerig aandacht krijgen.

Hij brengt zijn uitleg, zij het ook met enige ironie, als een soort 'zelfhulpboek', een handleiding tot levenskunst in het voetspoor van Nietzsche, maar in zekere zin ook met de nodige afstand tot hem (volgens diens eigen adagium: 'wie niet denkt zoals ik, die volge mij'). Je eigen weg gaan, nog beter en steviger op eigen benen staan, dat is de boodschap van dit boek (en van Nietzsche).

Nietzsche wordt vaak vanwege zijn wat stoer klinkende idee van de wil tot macht neergezet als een negatieve, nihilistische denker. Jan Keij zal echter aangeven dat Nietzsche de HUMANE denker is, die de mensheid wil emanciperen. Dat wil zeggen dat hij de mensheid wil aanzetten tot een zelfstandig leven. Hij zal daarbij allerlei misverstanden (zoals over Nietzsche en het nazisme) recht zetten.

Dr. Jan Keij (1948) is zelfstandig gevestigd filosoof. Hij verzorgt diverse bijscholingscursussen voor huisartsen, specialisten, maatschappelijk werkers en therapeuten. Hij schreef o.a. de boeken: 'De filosofie van Emmanuel Levinas', 'Nietzsche als opvoeder, (of: hoe een mens wordt wat hij is)', 'Levinas in de praktijk' en het boek 'Kierkegaard anders gezien'.

Voor de inleiding en in de pauze speelt Arnold Stevens op piano.

Na de inleiding wordt een discussie georganiseerd, waarin de pauze is opgenomen.

We stoppen om 22.00 uur. De bar is, om met elkaar na te praten over dit altijd actuele thema, open tot 22.30 uur. Er kan alleen contant betaald worden. U bent van harte uitgenodigd.

Plaats thema avond: Stadkamer (Zeven Alleetjes 1A), Zwolle.

Vanaf 19.30 uur is de zaal open en 19.45 uur begint de inleiding.

De entree is zes euro, voor studenten op vertoon van studentenpas 3 euro. We hanteren een aangepast tarief voor bezoekers die niet in staat zijn genoemde entree prijs te kunnen betalen. Men kan dit aangeven bij de kassa. Er kan zowel aan de bar als aan de kassa alleen contant betaald worden.

Programma FCZ najaar 2018: zie ook www.filosofischcafezwolle.nl

maandag 19 november: Jan Keij, Nietzsche als opvoeder (of: hoe een mens wordt wat hij is)

Programma FCZ voorjaar 2019: zie ook www.filosofischcafezwolle.nl

maandag 21 januari: Thijs Lijster, De grote vlucht inwaarts

maandag 18 februari: Henk Schulte Nordholt, De invloed

maandag 15 april: Maand van de Filosofie (spreker wordt later bekend gemaakt)

Tevens zullen er leesgroepen en socratische gesprekken worden georganiseerd. De data maken we later bekend.

maandag 28 november: Socratisch Gesprek, Vertrouwen

Confucianisme op China's buitenlands beleid

maandag 18 maart: Michel Dijkstra, Mystiek in onze tijd