

Filosofisch Café Zwolle



Thema-avond Filosofisch Café Zwolle:

Murakami, Het gespleten leven **maandag 22 oktober 2018** (4^e ipv 3^e maandag) **aanvang 19.45 uur** Stadkamer Zwolle **met spreker Ype de Boer**

Haruki Marukami heeft de wereld betoverd met zijn indringende literatuur in de vorm van vele romans. Hoe komt het dat zijn verhalen zoveel mensen raken? Is dat alleen omdat ze spannend zijn en goed geschreven of spreekt de Japanner ons ook op een dieper niveau aan?

Ype de Boer laat zien dat Marukami's verhalen ons iets kunnen leren over een fundamentele gespletenheid in het menselijke bestaan. Deze originele bespreking van Murakami's alledaagse helden, magische figuren en droomachtige sferen nodigt uit om Murakami's fictie op het eigen leven te betrekken en werpt een nieuw licht op thema's als identiteit, verantwoordelijkheid zelfkennis, verbeelding, liefde, vrijheid en lot. Ype de Boer heeft uit zijn romans een ware levenskunstfilosofie gehaald. Als u [deze link](#) aanklikt, hoort u Ype de Boer daar zelf over.

Het is een uitdaging voor mensen die denken dat harmonie, innerlijke gemoedsrust belangrijk zijn voor een goed leven. Ype de Boer laat zien dat het in het leven om iets anders gaat: de bereidheid je gespletenheid en veranderbaarheid te accepteren, de existentiële worsteling van de moderne gespleten mens. Die gespletenheid houdt in dat de mens enerzijds genoeg neemt en moet nemen met zijn eindig en beperkt bestaan, maar anderzijds beziel wordt door een verlangen naar iets dat onmogelijk te bereiken valt: absolute liefde, absolute vervulling, oneindig avontuur, oneindig geluk.

Na de inleiding en de pauze is er tot 22.00 uur gelegenheid tot discussie.

De bar is, om met elkaar na te praten over dit altijd actuele thema, open tot 22.30 uur. Er kan alleen contant betaald worden. U bent van harte uitgenodigd.

Plaats thema avond: Stadkamer (Zeven Alleetjes 1A), Zwolle.

Vanaf 19.30 uur is de zaal open en 19.45 uur begint de inleiding (einde thema avond: 22.00 uur). De inleiding duurt ongeveer een uur, daarna is er een korte pauze en na de pauze is er discussie.

De entree is zes euro, voor studenten op vertoon van studentenpas 3 euro. We hanteren een aangepast tarief voor bezoekers die niet in staat zijn genoemde entree prijs te kunnen betalen. Men kan dit aangeven bij de kassa. Er kan zowel aan de bar als aan de kassa alleen contant betaald worden.

Programma FCZ najaar 2018: zie ook www.filosofischcafezwolle.nl

maandag 22 oktober: Ype de Boer: Murakami, Het gespleten leven

maandag 28 oktober: Socratisch Gesprek, thema wordt via mailing bekend gemaakt

maandag 19 november: Jan Keij, Nietzsche als opvoeder (of: hoe een mens wordt wat hij is)

maandag 28 november: Socratisch Gesprek, thema wordt via mailing bekend gemaakt