

Filosofisch Café Zwolle



Leesgroep Arthur Schopenhauer, *Bespiegelingen over levenswijsheid* voorjaar 2018

Arthur Schopenhauer (1788-1860) behoorde tot de grote filosofen uit de negentiende eeuw. Centraal in zijn denken staat de wil tot leven, een redeloze, lage, blinde, drift. Het is de kunst om aan deze wil te ontkomen, of er ten minste mee weten om te gaan. Schopenhauers filosofie is niet optimistisch. Hij gelooft niet in vooruitgang of in de goede bedoelingen van de mens. Het klinkt weliswaar pessimistisch, maar lijkt het in deze onzekere tijden helaas ook niet weer realistisch? Schopenhauer ruimt echter ook een plaats in voor het medelijden. In het lijden herkent men de wil en het feit dat al het leven uiteindelijk lijden is. Daardoor kan men zich identificeren met de ander en ontstaat er ruimte voor medelijden.

Hoe kunnen we, ervan uitgaande dat de wereld nu eenmaal een tranendal is, toch proberen ons leven zo aangenaam mogelijk in te richten? Jaag niet het geluk na, zo luidt de raad van Schopenhauer, maar besteed al je energie aan het vermijden van ongeluk. Hij roept ons op om gebruik te maken onze menselijke vindingrijkheid en praktische verstandigheid. Het gaat er om leefregels te vinden die ons helpen het kwaad af te wenden en de slagen van het noodlot af te weren, de relatieve gelukzaligheid te kunnen bereiken die bestaat in de afwezigheid van pijn. In het boek '*Bespiegelingen over levenswijsheid*' werkt hij dit uit.

De eerste avond zal bij de begeleider worden gehouden op **donderdag 8 februari 2018**. Vervolgens zullen de avonden in overleg bij een één van de deelnemers thuis plaatsvinden. De leesgroep beslaat 5 bijeenkomsten. We beginnen om acht uur (inloop vanaf kwart voor acht) en eindigen om tien uur. De andere data zullen in overleg worden vastgesteld. De begeleider is Nelly Sporre.

De kosten zijn: € 6,- voor de hele sessie. Het boek dient u van te voren zelf aan te schaffen.

Boekgegevens:

Arthur Schopenhauer, Bespiegelingen over levenswijsheid, Uitgeverij Wereldbibliotheek Amsterdam, ISBN 9789028415942, Prijs: 16,50

Voor deelname kunt u zich opgeven via filozwol@assendorp.net (Riny Riezebos), graag vóór 1 februari 2018. Na opgave krijgt u een bevestiging van deelname en een week van te voren krijgt u van de begeleider bericht over de gezamenlijke aanpak.