

Filosofisch Café Zwolle



Leesgroep Harari (boek Homo Deus) najaar 2017

De mens heeft in de loop van de geschiedenis een heleboel kennis opgedaan. Het is maar de vraag of de mens ooit veel greep heeft gehad op die kennis en de groei ervan.

Maar nu komen we in een heel nieuwe situatie. De toepassingsmogelijkheden van de kennis zijn zo groot gegroeid dat we ons zelf kunnen gaan verbeteren en ontwerpen; de mens als god?

Of gaan robots al ons werk afnemen en is in de toekomst voor de mens slechts een onbeduidende rol als dataleverancier aan een overheersend Internet of Things weggelegd?

Dit soort vragen behandelt Yuval Noah Harari in zijn spraakmakende nieuwe boek 'Homo Deus' met ondertitel 'Een kleine geschiedenis van de toekomst'.

Hij is bepaald geen optimist, deze profeet van het dataïsme, maar kennismaken van zijn ideeën en daarover de discussie met elkaar aangaan, is beslist de moeite.

We komen bijeen in 5 avonden, waarin we de meest belangrijke delen van het boek behandelen, te beginnen op dinsdagavond 3 oktober en dan om de 2 weken iedere dinsdag. De eerste avond zal bij de begeleider, Peter Graus, worden gehouden.

Vervolgens zullen de avonden in overleg bij een één van de deelnemers thuis plaatsvinden. We beginnen om acht uur (inloop vanaf kwart voor acht) en eindigen om tien uur.

De kosten zijn: € 6,- voor de hele sessie. U dient het boek zelf aan te schaffen.

Maximaal 10 aanmeldingen.

Voor deelname kunt u zich opgeven via filozwol@assendorp.net (Riny Riezebos), graag vóór 15 september 2017. Na opgave krijgt u een bevestiging van deelname en een week van tevoren krijgt u van de begeleider bericht over de gezamenlijke aanpak.