

# Filosofisch Café Zwolle



## Leesgroep Jacques Lacan najaar 2017

De Franse psychiater Jacques Lacan, die in 1981 stierf, heeft grote naam gemaakt als vernieuwer van het gedachtegoed van Sigmund Freud. In deze gespreksgroep worden zijn belangrijkste inzichten besproken: het spiegelstadium, de symbolische orde van taal en cultuur, volwassenwording als intrede in de symbolische orde, het leren omgaan daarbij met het menselijk tekort en de angst en de psychische problemen waar dat niet lukt. De inzichten van Lacan zijn, net als die van Freud, ook filosofisch van groot belang. De eerste bijeenkomst is gewijd aan Freud.

De eerste avond zal bij de begeleider worden gehouden op **woensdag 27 september**. Vervolgens zullen de avonden in overleg bij een één van de deelnemers thuis plaatsvinden. De leesgroep beslaat 5 bijeenkomsten. We beginnen om acht uur (inloop vanaf kwart voor acht) en eindigen om tien uur. De data zijn: 27 september, 4 en 18 oktober, 1 en 22 november. De begeleider is Theo van de Vliet.

De kosten zijn: € 6,- voor de hele sessie. Aan de digitale reader zijn geen kosten verbonden. Deze zal u digitaal worden toegestuurd.

Voor deelname kunt u zich opgeven via [filozwol@assendorp.net](mailto:filozwol@assendorp.net) (Riny Riezebos), graag vóór 15 september 2017. Na opgave krijgt u een bevestiging van deelname en een week van te voren krijgt u van de begeleider bericht over de gezamenlijke aanpak.